

Catholics remember priest who served many years in Dominica

 dominicanewsonline.com/news/homepage/news/human-interest/catholics-remember-priest-who-served-many-years-in-dominica/

Dominica News Online - Monday, May 23rd, 2016 at 6:27 PM



Fr. Paul Loncke spent the majority of his missionary life in Dominica

Last week Catholics gathered at the Our Lady of Fatima Catholic Church in New Town to remember Fr. Paul E. Loncke C.Ss.R. who served many years in Dominica and who passed away on April 24, 2016, in Belgium.

Fr. Loncke was born in Roeselare, Belgium on 3 October 1933, to Andreas and Marcelina Loncke (ne Laye) and belonged to the religious missionary congregation known as the Redemptorists .

He attended Eucharistic Heart Redemptorist College, and entered the Redemptorist novitiate at St. Truiden, in 1955.

One year later, on 5 September 1956, he made his first profession. He studied Philosophy at Bearplateau from 1956 – 58 and Theology at Louvain from 1958 – 62.

He was ordained to the priesthood on 26 December 1961.

In preparation for taking up his assignment in Dominica, Fr. Loncke spent seven months brushing up on the English language in Galway, Ireland.

He arrived in Dominica on June 15, 1963 by boat and spent most of his missionary life here in the Caribbean.

He served as assistant parish priest at the Roseau Cathedral Parish (1963-64 and 1974-79) and at St. Alphonsus, Goodwill (1964-72).

He served an acting parish priest in Nevis from (1968-69); and in St. Joseph in 1969.

Fr. Loncke served as parish priest at St. Theresa- Salisbury (1972-74), St. Ann's Massacre (1980-85), St. Alphonsus- Goodwill (1985-94), St. Joseph (1995-2000), assistant parish priest at Our Lady of Fatima- Newtown (1999-).

Fr. Loncke was an avid photographer who documented his missionary life with his camera.

He shared his love for classical music with the many people he served.

He died at the Redemptorist health care center in Belgium on Sunday, 24 April.

Copyright 2012 Dominica News Online, DURAVISION INC. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or distributed.

Op 24 april overleed te Izegem (WZC 't Pandje) pater PAUL LONCKE, Redemptorist; zoon van André Loncke en Marcelina Delaey. Geb. te Roeselare op 3 oktober 1933, geprofest te Sint-Truiden op 15 sept. 1956, priester gewijd te Leuven op 26 dec. 1962.

Samen met zijn tweelingbroer, Jan, volgde hij technisch onderwijs aan het VTI te Roeselare, hij voor meubelmaker, Jan voor elektriciteit. Een paar jaar later trokken ze echter naar het College van de Redemptoristen te Essen en kozen ook voor die roeping, die voor hen een missieroeping zou worden: Jan trok naar Congo, Paul naar de West-Indies, de Engelse Antillen, het bisdom Roseau.

Met zijn tekentalent en zijn eenvoudige omgang met de kinderen kende zijn catechese veel succes. Bij de volwassenen was hij geliefd omwille van zijn eenvoud en zijn interesse voor hun dagelijkse zorgen en noden. Er kwam ook heel wat materiële zorg kijken, vooral na de doortocht van de verwoestende orkaan David.

Na zijn missiearbeid (45 jaar !) verbleef Paul enige jaren in zijn familie en de laatste twee jaren in het woonzorgcentrum 't Pandje.

Zijn eenvoud en originele opmerkingen blijven ons bij. Wij vertrouwen deze missionaris toe aan de barmhartige Liefde van de Vader in wiens wijngaard hij zich met al zijn talenten heeft ingezet.

EINDE VAN DIT ARTIKEL

Paul LONCKE

 inmemoriam.be/fr/2016-04-24/paul-loncke/

' Ga en verkondig de Blijde Boodschap ' Mc.16,15

Trouw aan zijn kloostergeloften is naar

het Vaderhuis teruggekeerd

Eerwaarde Pater Paul LONCKE

zoon van wijlen de heer en mevrouw

André Loncke en Marcelina Delaye

Redemptorist-Missionaris in de West-Indies-Antillen

Geboren te Roeselare op 3 oktober 1933

Geprofest te Sint-Truiden op 15 september 1956

Priester gewijd te Leuven op 26 december 1962

Missionaris in de Antillen-Roseau van 1963 tot 2008

Op rust in het WZC 't Pandje te Izegem sinds 2011

en aldaar overleden op zondag 24 april 2016

gesterkt door de ziekenzalving en de gebeden van

onze Moeder de HKerk.

Dit melden u in gelovig vertrouwen op het eeuwig leven :

Pater Provinciaal en de Redemptoristen van de

Sint-Clemensprovincie

Redemptoristen van Izegem en van Vlaanderen

Zijn broers en zussen, schoonbroer, nichten en kinderen

De families Loncke en Delaye

U wordt vriendelijk uitgenodigd voor de plechtige uitvaart,

waarin wij de liturgie vieren van de Verrezen Heer in de

decanaatskerk van **SINT-TILLO, Kerkplein te IZEGEM**

op VRIJDAG 29 APRIL 2016 om 11 uur .

Samenkomst en rouwgroet in de kerk vanaf 10.40 uur.

Aansluitend wordt hij ten ruste gelegd op de begraafplaats

aan de Groenestraat te Roeselare.

Condoleren kan via : www.snoeck-izegem.be

Dit bericht geldt als kennisgeving.

Redemptoristen, Mentenhoekstraat 4 - 8870 Izegem